



- pagina 6 - Afscheid Nico en Heleen de Lange
- pagina 8 - Young Lives Zoetermeer
- pagina 9 - Zien en gezien (willen) worden



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

5e jaargang | nummer 5 | mei-juni 2021

PINKSTEREN

Vuur dat generaties verbindt

'Als ik weet dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboompje' is een uitspraak die aan Luther wordt toegeschreven. Een bijzondere en hoopvolle gedachte, die voor ons vandaag nog steeds als leidraad kan gelden. Een uitzicht op de toekomst, het nieuwe vuur.

Daarna zal het geschieden, dat ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.

De profeet Joël in de Bijbel spreekt van het nieuwe vuur voor alle generaties: ouderen en jongeren mogen geïnspireerd raken door het vuur. Op meer plaatsen in de Bijbel worden zowel ouderen als jongeren genoemd. Denk maar aan de jonge Samuël, die Gods boodschap moest overbrengen aan het volk Israël, maar



Nieuw vuur

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

Gods stem niet herkende zonder de tip van de oude Eli. Of in het Nieuwe Testament, waar Johannes in een brief zowel vaders, jongeren als kinderen aanspreekt.

De kerk als een gezin

Generaties verbinden is binnen de kerk in Nederland een belangrijk thema. De metafoer 'kerk als een gezin' kan duidelijk maken welke processen een rol spelen bij de verbinding van de generaties. De rode draad van een gezin is het bij elkaar horen, samen optrekken en zorgen voor elkaar. Je hebt elkaar nodig om te leven, te groeien en nieuwe appelboompjes te planten.

Je gezien en gehoord weten; elkaar de ruimte geven

Het gezin is een bijbels beeld voor de kerk. Gelovigen worden door de apostel Paulus in zijn brieven vaak Gods kinderen genoemd met God als Vader. Een voor die tijd helder beeld, omdat het toen – en nog lang daarna – gebruikelijk was dat alle generaties in één huis woonden en voor elkaar zorgden. Dat is anno 2021 niet meer zo vanzelfsprekend, maar het blijft overeind en wenselijk dat ondanks alle kloven de huidige generaties verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.

Hoe kun je die kloven dichtent? Verbinding is daarbij een sleutelwoord. Kijk naar wat generaties bindt en leg niet de nadruk op wat hen scheidt. Zoek vurig naar gemeenschappelijke ideeën, belangen, hobby's, belevingen en taal. Het is verrassend te ontdekken welke verbindende elementen er zijn tussen jong en oud ondanks de cultuurverschillen die tussen de generaties bestaan.

We staan allemaal ergens op de doorgaande lijn

Wanneer de kerk een veilige thuisplek is voor zowel de oudere als de jongere generatie, ontstaat er net als in het gezin saamhorigheid, waarbij ieder tot zijn recht komt. Bij je veilig voelen hoort: je gezien en gehoord weten, respect voor elkaars mening hebben, elkaar de ruimte geven, en nog veel meer. 'Generatie-bewust-zijn' is het besef dat iedere generatie bestaat en alleen kan bestaan te midden van andere generaties. We staan allemaal ergens op de doorgaande lijn, het grotere, historische verhaal van opeenvolgende generaties. Met elkaar in gesprek gaan dus, 'intergenerationele' activiteiten organiseren en openstaan voor elkaars meningen en ideeën helpen mee de verbinding tot stand te brengen.

Creatieve vormen

Hoe geef je dat praktisch vorm? Er wordt al veel gedaan in Zoetermeer. Het nieuwe vuur brandt in verschillende kerken al langere tijd. Zo maken ouders, grootouders en kinderen enthousiast deel uit van bijvoorbeeld de 'kliederkerk', waar geveerd, geknipt en geplakt, stofjes geknipt en aan elkaar genaaid worden. Kind bij oma op schoot, ouders op de grond tussen de kinderen om te luisteren naar het verhaal. Tijdens deze coronatijd worden veel creatieve online kindernevendiensten, kinderkerk en tienerdiensten gehouden. Er werd en (hopelijk ook weer) wordt muziek gemaakt en uitgezonden, toneel gespeeld en musicals opgevoerd door verschillende generaties acteurs en zangers.

Werk te doen

Maar desondanks is er nog veel werk te doen. Kerk als een gezin zijn, een veilige thuisplek bieden voor alle leden – dat vraagt om bewust bezig zijn met het verbinden tussen de verschillende generaties. Het vraagt om bewuste keuzes voor zowel ouderen als jongeren om de ingezette koers regelmatig te spiegelen, het goede te behouden en te wijzigen waar het nodig blijkt. Dan blijft het vuur tussen de generaties nieuw, brandend en kan iedereen zich warmen.

• Hanneke Lam

VIJF SLEUTELS

Ds. Niels de Jong van de relatief nieuwe gemeente Noorderlicht in Rotterdam-Blijdorp formuleerde in zijn onderzoek *Young Urban Protestants* (voor de IZB) vijf 'sleutels' voor kerken die zoeken naar wegen om twintigers en dertigers te bereiken. Deze sleutels geeft René van Loon in zijn boekje *Lente in de kerk* ook door.

- Inhoud:** 'Het moet wel ergens over gaan.' De geloofsinhoud is van belang: de centrale rol van Jezus, een goede Bijbeluitleg die de praktijk van het leven raakt.
- Ruimte:** Jonge mensen zoeken ruimte om hun eigen weg te kunnen vinden, in hun levensstijl en in keuzen die ze maken, maar ook in de liturgie en nieuwe vormen van muziek.
- Gekend zijn:** Je eigen plek kunnen vinden, een netwerk kunnen opbouwen, mensen van je eigen leeftijd kunnen vinden.
- Sfeer:** Je welkom voelen, of er mensen zijn die een praatje beginnen, een sfeer van liefde en hartelijkheid, geen afstandelijkheid, niet de maat genomen worden.
- Inzet voor de omgeving:** Een kerk die naar binnen is gekeerd, met zichzelf bezig is, heeft weinig aantrekkingskracht.

In de notitie 'Verbinding tussen de generaties', van Jos Nouwt, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, staan onder meer deze sleutels en opgenomen en ook zes aanbevelingen uit het Amerikaanse onderzoek *Growing Young*. De notitie doet momenteel de ronde langs de wijkkerkenraden.

Zie ook het interview 'Nieuw vuur in Het Noorderlicht' op pagina 7 en het onderzoeksverslag van Timo Hagendijk 'Een onmogelijke kerkdienst' op pagina 5.

Meer lezen

- jongprotestant.protestantsekerk.nl/verdieping/kerk-als-thuisplek-voor-kinderen-en-jongeren/
- protestantsekerk.nl/nieuws/hoe-bereik-je-dertigers-en-veertigers-in-de-kerk-vier-lessen-in-coronatijd/
- changeandchurch.nl/online-leersessies

Heer, raak mij aan met uw adem

Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht, wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind. Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant. Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan, die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht! Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht!

Lied 695
Getijden van het jaar – Pinksteren
Liedboek – zingen en bidden
in huis en kerk (2013)



VAN DE REDACTIE

Spelen met vuur

Vuur uit de hemel
breng vuur in mijn hart

Maak mij vol
van Uw Geest
maak mij klaar
voor het feest

Van zo'n liedje van Elly & Rikkert word je blij, van zo'n melodietje zomaar gelukkig. Dat wil je doorgeven, aan iedereen die het maar horen wil. Het werkt aanstekelijk. Net als het 'spel' dat ik bedacht toen mijn vader en moeder 25 jaar getrouwd waren en wij in een kring om hen heen zaten en stonden. De zussen, de broers, de tantes, de oudere ooms, de jongere kinderen. Iedereen kreeg één lucifer met de opdracht: 'In de tijd dat je lucifer brandt, zeg je iets moois, iets liefs, iets waardevol over het bruidspaar. Een fijne herinnering, wat je maar te binnen schiet.' Spannend, om spontaan gevoelens van liefde en waardering voor de ander te uiten, met zo'n vlammetje in de hand. Nog spannender werd het, omdat de volgende zijn lucifer aan die van jou moest aansteken. Aandacht geblazen dus, jouw vlammetje mag niet doven, de ander heeft dat vuurtje nodig. En het lukte! We gaven het aan elkaar door, dat speelse vlammetje, als symbool van liefde, trouw en aandacht voor elkaar.

Geef mij licht
uit Uw bron
dat ik straal
als de zon

Vuur uit de hemel
breng vuur in mijn hart

• Marieke van der
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR



START 15 MEI

Houd het vuur brandend!

PINKSTERCAMPAGNE • Zaterdagavond 15 mei organiseert zendingsorganisatie GZB een online reis door de wereldkerk. Dit is de start van een bijzondere pinkstercampagne met als thema 'Houd het vuur brandend'.

Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld en vanuit dat verlangen met de wereldkerk op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven. Zaterdagavond 15 mei om 20.00 uur wordt het vuur vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online event. Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan,

Libanon en Bosnië en Herzegovina en laat u inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. Ook de kerk in Nederland doet natuurlijk mee!

- **Aanwakkeren** – verhalen vanuit de wereldkerk: aan de hand van Romeinen 12 waarin Paulus oproept 'vurig van geest te zijn'.
- **Aansteken** – online event op 15 mei met op zoveel mogelijk plekken in Nederland gemeenten die elkaar ontmoeten rondom het vuur met inspirerende verhalen.
- **Doorgeven** – lopend vuur door Nederland: in de week vóór Pinksteren geven jong en oud



met een route door Nederland de vlam van het geloof door. Lopend, fietsend, biddend, pratend – samen op weg naar Pinksteren met een mooie opbrengst voor het zendingswerk.

Informatie en aanmelden W.gzb.nl/pinkstercampagne en gzb.nl/event

21-24 MEI

Pinkstervuur
Opwekking

Nu de Pinksterconferentie ook dit jaar vanwege corona niet in Biddinghuizen mogelijk is, hoopt Opwekking dat onder het thema 'Het komt door ZIJN naam' door het hele land lokale pinkstervuurtjes zullen ontstaan. Opwekking zal het organiseren hiervan ondersteunen door onder andere thuispakketten met materiaal om samen de Pinksterconferentie te beleven. Ook voor groepen, gemeenten, kringen en campings.

Lees er alles over op W.opwekking.nl

4/5 JUNI IN ZOETERMEER

Bid mee in de Nacht van Gebed



OPEN DOORS • 'Blijf voor ons bidden!' Dat is keer op keer wat de ver-

volgde kerk van ons vraagt. Door mee te doen aan de Nacht van Gebed bid je samen met andere christenen voor de ver-

Meer dan 300 miljoen christenen hebben te lijden omdat ze Jezus willen volgen of een Bijbel in hun bezit hebben. In Noord-Korea en Afghanistan is de vervolging uitzonderlijk heftig, maar ook in andere landen is het leven voor christenen erg zwaar.

volgde kerk. Met opzet 's nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgd christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen. De gebedsblokken worden door korte filmpjes uit de ranglijst christenvervolgung van Open Doors ingeleid. Door korte pauzes is deelname per gebedsblok mogelijk.

Oosterkerk, Oosterheemplein 320, 20.00-01.00 uur; rekening houdend met de dan geldende coronamaatregelen. Informatie en aanmelden E.p.j.van.daalen@casema.nl en hans-trapman@planet.nl W.opendoors.nl

Advertenties

Een basisschool kiezen voor je kind.

Wat is wijs?

Een christelijke basisschool in Zoetermeer voor jouw dochter of zoon? Ontdek **Basisschool WereldWijs!** Daar komen van God ontvangen talenten tot bloei.



SCAN EN BEKIJK
ONZE FILM!



Informatie, kennismaking of aanmelding:
Bel Ellen 079 351 61 48 Mail wereldwijs@levwn.nl
Ontdek www.wereldwijs-levwn.nl



WereldWijs
onderwijs met de Bijbel als basis

Kleinschalige onderneming
met persoonlijke zorg en
aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van Dongen
Uitvaartzorg
met
karakter



Bel na overlijden
079 - 343 43 03
wij zijn 24 uur per dag
bereikbaar!

Van Dongen
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vdusz.nl

**ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP**



Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
MET KENNIS EN RESPECT



Ook adverteren in *Kerk in Zoetermeer*?
Vraag de tarieven:
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

CREATIEF EN VERBINDEND

'Een plek om de drempel van de kerk weer over te gaan'

KLIEDERKERK • Het concept 'Kliederkerk' van de Protestantse Kerk zet in op verbinding tussen leeftijden, maar zet ook de kerk op de kaart als plek in de buurt om kinderen en (groot)ouders elkaar te laten ontmoeten. In De Oase in Meerzicht hebben ze er goede ervaringen mee.



Het idee komt overgewaaid uit Engeland, daar heet het 'messy church'. Het is kerk-zijn op een creatieve manier, gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Steeds meer kerken ontdekken hoe er vanuit de 'georganiseerde chaos' van het idee Kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. En hoe er al ontdekkend geleerd wordt over God en elkaar. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Een doorsnee moment van Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: samen

ontdekken, samen vieren en samen eten.

Vooraf niet stilzitten

'Het is een plek om de drempel van de kerk weer over te gaan', merkt jeugdouderling Gerda Vooijs die er in de wijk Meerzicht vanuit De Oase al een tijdje mee werkt. 'Naar de kerk gaan waar je dingen kunt doen, niets hoeft en vooral niet stil hoeft te zitten.' 'Tijdens de laatste Kliederkerk kwam er spontaan een voor mij onbekende oudere mevrouw binnenlopen. Ze ging al jaren niet meer naar de kerk, maar kwam



22 MEI: PINKSTER-KLIEDERKERK 'Feest van wind en vuur!'

De volgende Kliederkerk is op zaterdag 22 mei, de zaterdag voor Pinksteren. Thema: 'Feest van wind en vuur!' Vanwege de coronamaatregelen eten we niet met elkaar. Het wordt weer een feest van samen ontdekken en samen vieren en tussendoor is er wat te drinken en te snoepen. Welkom iedereen!

Informatie: Gerda Vooijs
T (079) 321 42 64
E gerdavooijs@gmail.com

nu nieuwsgierig binnen. Ze miste niet de kerk, maar wel de ontmoetingen en gesprekken over het geloof.'

Uitgenodigd

'Uitnodigingen voor een nieuwe 'aflevering' gaan naar zoveel mogelijk adressen die we kennen. Naar alle gezinnen met kinderen in de POR-wijkgemeente (Pelgrimskerk-Oase-Regenboog), via e-mail en nieuwsbrief, via het kerkblad en de website kerkinzoetermeer.nl, naar de contacten die we hebben in de wijk en naar alle ouders van de kinderen op de basisschool De Entree (voorheen Amaliaschool) in de wijk Meerzicht waar De Oase staat. Kortom, iedereen die hier in geïnteresseerd zou kunnen zijn.'

• Marieke van der Giessen-van Velzen

KLIEDERKERK IN ACTIE

Feest, omdat Jezus leeft!

IMPRESSIE • 'Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft!' Dat was het thema van de Kliederkerk van 3 april in kerkgebouw De Oase in Meerzicht. Een dag voor Paaszondag is het al Paasfeest in de kerk.

De kinderen kwamen enthousiast met hun ouders naar de kerk. 'Fijn dat de kerk weer open is!' 'Mag ik op de piano?' 'Waar zijn de drumstokken?' 'Arie, mag het orgel aan?' De kerk als speelplaats om te spelen en te vieren, zo moet het zijn! Badmintonnen, tafeltennis, sjoelen en volleyballen met een strandbal in de kerkzaal, rollen-

spel Dungeons & Dragons in de jeugdruimte en knutselen in zaal De Voorhof. Wat een prachtige paaseieren zijn er geschilderd, mozaïeken gelegd met strijkkralen en figuren gevormd van echte wol. Er hingen ook vragen over Pasen. Als je alles goed had, kwamen er twee woorden uit: 'Jezus leeft!' Weet u alle antwoorden?

Tijdens de viering aan het eind hoorden en zagen we het Paasverhaal verteld vanuit de Kijkbijbel. We zongen Paasliedjes met elkaar, onder andere het lied 'Samen op weg naar Pasen', gemaakt door de kinderen van Kindcentrum De Entree, onderwijs en opvang onder één dak (kijk op: [youtube.com/watch?v=3oAiNkIQp1o](https://www.youtube.com/watch?v=3oAiNkIQp1o)). Het was een mooie fijne Paas-Kliederkerk!

• Gerda Vooijs-van den Broek
JEUGDOUDERLING
PELGRIMSKERK-OASE-REGENBOOG

1 Van wie was het graf waarin Jezus werd gelegd?

- A. Josef van Arimatea (J)
- B. Judas Iskariot (D)
- C. Simon de Zeloot (G)

2 Hoeveel dagen voor Pasen begint de traditionele vastentijd?

- De zondagen hoeft je niet mee te tellen.*
- A. Dertig (A)
 - B. Vijftig (O)
 - C. Veertig (E)

3 Op welk dier ging Jezus Jeruzalem binnen op Palmzondag?

- A. paard (B)
- B. haan (R)
- C. ezel (Z)

4 Hoe heet de dag dat Jezus stierf?

- A. Goede vrijdag (U)
- B. Zwarte vrijdag (E)
- C. Vrije vrijdag (R)

5 Hoe heet de Romeinse leider voor wie Jezus moet verschijnen?

- A. Kajafas (T)
- B. Herodes (N)
- C. Pilatus (S)

6 Hoe heet de dag waarop Jezus in het graf ligt?

- A. Stille zaterdag (L)
- B. Zwarte zaterdag (V)
- C. Witte zaterdag (P)

7 Wie ziet als eerste bij het graf dat Jezus is opgestaan?

- A. Petrus (A)
- B. Maria Magdalena (E)
- C. Elisabet (O)

8 Wie dacht Maria eerst dat Jezus was?

- A. de politie (P)
- B. de wachters (Z)
- C. de tuinman (E)

9 Wat is na Pasen de eerstvolgende christelijke feestdag?

- A. Pinksteren (P)
- B. Dankdag (V)
- C. Hemelvaartsdag (F)

10 Hoe noemen we de beroemde maaltijd van Jezus en Zijn discipelen?

- A. Het laatste avondmaal (T)
- B. Het eerste avondmaal (G)
- C. Het grote avondmaal (S)

KIJK

PINKSTER FEEST



HET VUUR DOORGEVEN!

ONDER WOORDEN

De regenboog

Soms is er in de wolken iets van God iets wonderlijk en door Zijn hand geschreven als de belofte van een ander leven soms is er in de wolken iets van God.

Soms is er op de wereld iets van God soms komt een mens tot onverwachte dingen soms loopt een kleuter zomaar wat te zingen soms is er op de wereld iets van God.

Soms is er in het bidden iets van God alsof Hij riep voordat we tot Hem kwamen dan blijft het bidden bij ons tot na amen soms is er in het bidden iets van God.

Soms is er in het leven iets van God de regenboog is tot een brug geboden en van de hemel komt een duif gevlogen soms is er in het leven iets van God.

Uit: Mies Westera-Franke en Joke Verweerd, 'Vijftig dagen tijd. Van Pasen naar Pinksteren', Zoetermeer: Boekencentrum, 1987

DOE MEE!
Je favoriete bijbelverhaal

Voor het zomernummer van Kerk in Zoetermeer is de redactie op zoek naar mensen die iets willen vertellen over hun favoriete bijbelverhaal. Kind, jonger, ouder en ertussenin: mail of bel en geef je favoriete bijbelverhaal door. Dat kan de hele maand mei en uiterlijk liefst vóór 1 juni. Dan maken wij er een mooie zomerspecial van voor iedereen!

T (079) 3522 519
E redactie@kerkinzoetermeer.nl

KERKDIENTEN MEI-JUNI 2021

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en vooral ook onze website KERKINZOETERMEER.NL

Gemeente	Zondag 2 mei <i>Cantate – 'Zing'</i>	Zondag 9 mei <i>Rogate – 'Vraag'</i>	Zondag 16 mei <i>Exaudi – 'Verhoor'</i>	Zondag 23 mei <i>Eerste Pinksterdag</i>	Zondag 30 mei <i>Trinitatis - Drie-eenheid</i>	Zondag 6 juni	Zondag 13 juni	Zondag 20 juni	Zondag 27 juni
 WIJKGEMEENTE OUDE KERK Oude Kerk Dorpsstraat 59, 2712 AD T (079) 316 39 09 W oudekerkgemeente.nl	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Dr. A.C. Verweij 's-Gravenzande	09.45 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur:  Ds. C.H. Wesdorp <i>Heilig Avondmaal</i> 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Voortzetting en dankzegging HA</i>	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Dr. W.M. de Bruin	10.00 uur: Ds. J.W. Leurgans Ermelo
 POR-WIJKGEMEENTE Pelgrimskerk 1e Stationsstraat 86, 2712 HK T (079) 316 36 00 W pelgrimskerkzoetermeer.nl	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. ds. M. Zebregs	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. P. Vossegat-de Bruin	10.00 uur: <i>Online</i> Pastor J.J. Donkers	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur: <i>Zie dienst in De Oase</i>	10.00 uur: Dhr. J. Mulder Nijkerkerveen	10.00 uur: <i>Zie dienst in De Oase</i>	10.00 uur: <i>Zie dienst in De Regenboog</i>
 POR-WIJKGEMEENTE De Oase Kerkenbos 8, 2715 RP T (079) 351 67 28 W oase-meerzicht.nl	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. ds. M. Zebregs	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. P. Vossegat-de Bruin	10.00 uur: <i>Online</i> Pastor J.J. Donkers	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur:  Mw. ds. C.J. Kremer-Elzinga Zuidenwoude <i>Maaltijd van de Heer</i>	10.00 uur: <i>Zie dienst in de Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur: <i>Zie dienst in De Regenboog</i>
 POR-WIJKGEMEENTE De Regenboog Nathaliegang 263, 2719 CR T (079) 362 87 03 W pwgderegenboog.nl	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. ds. M. Zebregs	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. P. Vossegat-de Bruin	10.00 uur: <i>Online</i> Pastor J.J. Donkers	10.00 uur: <i>Online</i> Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur: <i>Zie dienst in De Oase</i>	10.00 uur: <i>Zie dienst in de Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: <i>Zie dienst in De Oase</i>	10.00 uur: Mw. ds. M. Zebregs
 WIJKGEMEENTE OOSTERKERK Oosterheemlein 320, 2721 ND T (079) 342 50 90 W oosterkerkzm.nl	09.30 uur: Ds. F. Wijnhorst Katwijk aan Zee 17.00 uur: Ds. T. Jacobs Leiden	09.30 uur: Ds. J. Reijm Rotterdam 17.00 uur: <i>Hart4U</i> Ds. P. Baas	09.30 uur: Ds. A. Hamstra Zuidland 17.00 uur: Ds. M. van Dalen Noorden	09.30 uur: Ds. P. Baas 17.00 uur: Ds. E. van den Ham <i>Belijdenisdienst</i>	09.30 uur: Ds. E.J. de Groot Katwijk aan de Rijn 17.00 uur: Ds. P. Baas	09.30 uur: Ds. P. Baas 17.00 uur: Ds. Jac. Jongejan Hendrik-Ido-Ambacht	09.30 uur: Ds. P. Baas <i>Voorbereiding Heilig Avondmaal</i> 17.00 uur: <i>Hart4U</i> Theo Vreugdenhil	09.30 uur: Ds. P. Baas <i>Heilig Avondmaal</i> 17.00 uur: Ds. P. Baas <i>Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal</i>	09.30 uur Ds. M.M.J. Verheul Schoonhoven 17.00 uur: Timo Hagendijk
 WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD Ichthuskerk Parkdreef 258, 2724 EZ T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl	10.00 uur: Ds. R.L. Algera 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. M. Gilhuis <i>Lage Zwaluwe</i> 12.00 uur: Ds. N. de Lange <i>Chagall-vingering</i> 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. N. de Lange <i>Muziekzondag</i>	10.00 uur: Ds. R.L. Algera	10.00 uur: Ds. N. de Lange, ds. R.L. Algera, Mw. A. Lodder en de heer J. Roest <i>Afscheidsdienst ds. N. de Lange</i>	10.00 uur: Ds. R.L. Algera <i>Kind op school en Heilige Doop</i>	10.00 uur: Mw. ds. M. Hofma Bunnik	10.00 uur:  Ds. R.L. Algera <i>Maaltijd van de Heer</i>	10.00 uur: Mw. A. Lodder
 ADVENTSKERKGEMEENTE Adventskerk Julianalaan 3, 2712 CB T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl		10.30 uur: Mw. ds. M. van Soest		10.30 uur: Ds. K.H. van Klaveren	Alle diensten en vieringen vanuit alle kerken zijn in ieder geval online mee te beleven. In enkele wijken mogen dertig mensen aanwezig zijn. Raadpleeg de diverse websites.		10.30 uur: Ds. K.H. van Klaveren		10.30 uur: Ds. H. LeGrand

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

5e jaargang | nummer 5 | mei-juni 2021

Redactie Jan Blankespoor, Rozemarijn Burger, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Fien Meirsonne, Willeke van Trig, Dirk Verboom, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer
Els Alebregtse, Flip Bakker, Hans van der Bilt, Joost Boogaard, Rik Buddenberg, Gerda Griffioen, Timo Hagendijk, Peter van Holten (strip), Jan van der Linden (kerkdiensten), Theo Poot (tekening), Hans Trapman, Willem Vermeulen, Gerda Vooijs-van den Broek, Arie Vooijs, Leonie Vreeswijk-Feith, Kees van der Wilden

Kopij juli-augustusnummer
Kopij over 1 juli t/m 31 augustus kan ingestuurd worden voor **woensdag 9 juni**. Het zomer-nummer verschijnt op woensdag 30 juni.

Bezorging *Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem:* Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerkelijk Bureau
Open op dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur
Frans Halsstraat 3, 2712 JS • T (079) 316 82 56
b.g.g. in coronatijd T 06-1236 5054 (Gerda)
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl

Meivakantie
Het Kerkelijk Bureau is gesloten van maandag 26 april tot vrijdag 7 mei.
Kerkbladbezorgers: op de afgesproken tijden.

Bijdrage KiZ-krant Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage aan lezers gevraagd, richtbedrag voor 10 nummers € 22,00. Giften zijn ook altijd welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar: **NL15 RABO 0373 7337 04** t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad

Abonnement of losse nummers?
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

OVERIGE DIENSTEN MEI-JUNI

In de maanden mei en juni geen diensten in het Lange Land Ziekenhuis en Vivaldi.

Zondag 9 mei	Ons Honk (Halte 2717)	10.00 uur	Ds. F.C. van Dijke Woerden <i>Dienst voor doven</i>
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag	Oude Kerk	10.00 uur	Ds. C.H. Wesdorp
	POR-wijk <i>onlinedienst</i>	09.30 uur	Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder
	Oosterkerk	09.30 uur	Ds. P. Baas
Zondag 13 juni	Ons Honk (Halte 2717)	10.00 uur	Ds. M. Visser Nunspeet <i>Dienst voor doven</i>

Algemene Kerkenraad Preses Jos Nouwt T 341 56 58 • E josnouwt@planet.nl Scriba Peter Riedijk T 06-4628 0862 • E scriba.ak.pg@gmail.com	College van Diakenen Voorzitter Bouke Velzen T 06-1807 4384 • E boukevelzen@ziggo.nl Scriba Joost Boogaard T 342 17 24 • E jboogaard@ziggo.nl Bankrekeningnummer NL29 RABO 0143897772
College van Kerkrentmeesters Voorzitter Rik Buddenberg T 06-1280 3557 • E r.buddenberg@ziggo.nl Secretaris Stoffel de Ronde T 361 50 68 • E s.f.ronde@hetnet.nl	Algemeen bankrekeningnummer NL49 RABO 0373733674 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer

PERRONMEETINGS

Oosterkerk Oosterheemlein 320, 2721 ND om 11.15 uur online vanuit de Oosterkerk
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum	Spreekster
2 mei	Timo Hagendijk
9 mei	Demelza van Daalen
16 mei	Ton Spek
23 mei	Timo Hagendijk
30 mei	Jan Verkerk
6 juni	Timo Hagendijk
13 juni	Arie de Wit
20 juni	Timo Hagendijk
27 juni	Hendrine Verkade

WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum	Tijd	Voorganger
7 mei	15.30	Drs. E. Leune
14 mei	15.30	NNB
21 mei	15.30	Drs. E. Leune
28 mei	15.30	Mw. M. van den Boomgaard
4 juni	15.30	Drs. E. Leune
11 juni	15.30	Ds. C. Wesdorp
18 juni	15.30	Drs. E. Leune
25 juni	15.30	zang o.l.v. Johan van Oeveren
2 juli	15.30	Drs. E. Leune

Advertenties

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

Gebroeders Huurman een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Bouwbijrijf | Gebroeders
Huurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teew
UITVAARTVERZORGING
Hoekindseweg 61
Bleiswijk
www.teewuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar

079 - 342 60 70

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
 Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
 E predikant@oudekerkgemeente.nl • **Vrij di**
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard
 T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22
 E scriba@oudekerkgemeente.nl



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR-PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG
Scriba Frits von Meijenfeldt • T 06-4042 7683
 E scribavandepor@gmail.com



GEMEENSCHAP PELGRIMSKERK
Pastor Prop. Sandra Hermanus-Schröder
 T 06 2152 5868 • E scbhermanus@gmail.com
Werkdagen di en do (ook voor De Regenboog)
Beheerder Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
 Wijkgebouw 't Centrum • Frans Halsstraat 1
 E beheerderpelgrimskerk@gmail.com



GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Ambulant predikant ds. Marjan Zeebregts
 E m.zeebregts@protestantsekerk.nl
Werkdag: vooral dinsdag
Zaalreservering Eefke van den Broek
 T 06-2156 5723 • E beheerdervandoase@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor Sandra Hermanus-Schröder (zie boven)
Pastor Sjon Donkers • Kristal 17, 2719 SN
 T 06-2039 6023 / 079-361 90 32
 E sjondonkers@gmail.com
Werkdagen ma, di, do



HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas
 T (030) 274 62 51 / 06-2479 9852
Scriba Marten Heikoop
 Rijnstroom 64, 2721 DL
 T 06-4033 8226 • E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker
 Cocky van Dorp • T 06 2473 5383
 E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD
Predikant ds. Rein Algera
 Lissenvaart 140, 2724 SP
 T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
Predikant ds. Nico de Lange t/m 31 mei
 Toscaschouw 23, 2726 JJ
 T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Kerkelijk werker Arianne Lodder
 E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Scriba E scriba@pwzn.nl



VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren
 T 06-1104 1992
Secretaris Marja Hofman
 E secretaris@vcgz.nl • W www.vcgz.nl



PERRON oosterheem
Perron Centrum • Oosterheemplein 320
 2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk
Werkdagen di t/m vr • T 06-5095 4628
 E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl
Perron 1 • Schiebroekstraat 1
 (ingang zijkant), 2729 LR
Missionair opbouwwerker
 Jacqueline Gravesteijn
Werkdagen ma, do, vr • T 06-1165 3972
 E jacqueline@perron1zoetermeer.nl
W www.perron1zoetermeer.nl



Halte 2717
 Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest • T 06-826 373 62
 E buurtpastor@halte2717.nl • W www.halte2717.nl



De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
 T 06-2497 5092
 E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
 W www.depelgrimzoetermeer.nl



Een onmogelijke kerkdienst!

Geen kinderen naar de kindernevendienst. Geen jongeren die onderuitgezakt met hun mobieltje de tijd uitzitten ... onvermijdelijk en onmogelijk?! Het onderzoek 'vieren met alle generaties' laat zien op welke manier mogelijk is dat alle generaties actief betrokken zijn in de kerkdienst. In deze blog vertellen we je hoe kinderen en jongeren kunnen participeren.

01 Niemand blijft achter

Een kerk is een aan elkaar gegeven gemeenschap waarin **Jesus en Zijn boodschap** centraal staat. Juist op zondag tijdens de kerkdienst wordt dat zichtbaar. De jeugd vindt vaak maar moeilijk de aansluiting, waardoor ze dreigen achter te blijven. Een zorgelijke ontwikkeling, omdat juist kinderen en jongeren energie en kracht in de gemeenschap brengen. Als kerk kunnen we ervoor kiezen om voor deze ontwikkeling weg te lopen. We kunnen ook stappen zetten om nieuwe wegen te banen. Dat vraagt om tijd, gedrevenheid en vooral een stuk uithoudingsvermogen.

02 In contact

De kerkenraad kan de eerste stappen zetten. Door **jongeren en jonge gezinnen in het beleid centraal te zetten** ontstaat er een nieuwe realiteit. Er wordt niet meer over kinderen en jongeren gepraat, maar met hen. Volwassenen en ouderen worden aan het werk gezet om in het tempo van de jeugd te gaan. **Door in te leven in hun wereld**, ontstaan er verbindingen tussen de generaties. Hierdoor ontstaat **een warme gemeenschap**. Een gemeenschap die leert van elkaar en zich voortdurend oefent in het omzien naar elkaar. Elkaars taal leren spreken.

03 Kansen

De kerkdienst is hiervoor een geschikte leeromgeving. Iedere zondag komen we minstens één keer samen. Dat biedt veel kansen. We kunnen de **jeugd verantwoordelijk heden geven** door hen actief te betrekken in onderdelen van de liturgie. Een kind die het Bijbelgedeelte voorleest, een jongere die meedoet in de band, kinderen die standaard de diakenen helpen met collecteren en jongeren die een gebed uitspreken. Hierdoor wordt de kerkdienst voor hen meer relevant. Voor de predikant is het de uitdaging om in elke dienst ook na te denken hoe de jeugd de boodschap kan integreren in hun leven. Nodig kinderen en jongeren uit om hiervan in een kerkdienst een getuigenis te geven **hoe het geloof voor hen betekenis krijgt**.

04 Aan de slag

Misschien vraag je je af, waarom een aantal woorden in het groen zijn weergegeven. Het zijn de zes principes uit het Amerikaanse onderzoek *Growing Young*. Dit vormde voor ons onderzoek de basis. We reiken drie adviezen en een stappenplan aan, om vieren met alle generaties mogelijk te maken. We hopen dat ons rapport ook jou inspiratie geeft om hiermee aan de slag te gaan.

Wil je hiermee in jouw gemeente dit onderwerp verder onderzoeken of meer informatie? Lees ons onderzoeksrapport. Je kunt contact opnemen met Gerco van Breemen (gercovbr@hotmail.com) of Timo Hagendijk (timohagendijk@hotmail.com). Wij helpen je graag verder!



Afbeelding model Growing Young: www.praktijkcentrum.org/blog/growing-young-aantrekkelijk-kerk-zijn-met-jongeren/

UITGELICHT

Dinsdag 4 mei: Dodenherdenking

Op 4 mei zullen we stil staan bij de offers die in de Tweede Wereldoorlog gebracht zijn uit betrokkenheid bij mensen en omwille van de vrijheid in ons land. We doen dat, evenals vorig jaar, met een combinatie van een plechtigheid op het plein voor de Ichthuskerk, het lezen van gedichten en het tonen van beeldmateriaal bij de herdenking vanaf 19.30 uur in de kerkzaal van de Ichthuskerk.

Afhankelijk van de coronamaatregelen. De herdenking is in ieder geval digitaal te volgen via Kerkomroep.nl > Zoetermeer > Ichthuskerk



30 MEI Afscheid ds. Nico de Lange

ICHTHUSKERK • De morgendienst van 30 mei in de Ichthuskerk van wijkgemeente Zoetermeer-Noord staat in het teken van afscheid nemen en uitzwaaien: ds. Nico de Lange en zijn vrouw Heleen vertrekken naar het Brabantse Nieuwendijk (zie het interview op pagina 6).

Informatie over deze afscheidsdienst W.pwzn.nl

'Opnieuw geloven'

ADVENTSKERK • Online leeskring over het boekje *Opnieuw geloven. Kanttekeningen bij een geloofsbelijdenis* van W.R. van der Zee. Met name de vragen 'eromheen' maken het tot een levendige uitwisseling. Belangstelling? Dan vormen we een tweede kring! *Karl van Klaveren T 06-1190 4192*
 E kvanklaveren@hotmail.com

COLUMN Meesurfen met millennials

De Protestantse Kerk in Nederland telt op dit moment zo'n anderhalf miljoen leden. Ieder jaar vermindert het ledental met zo'n 50.000 à 60.000: veertig procent door overlijden en zestig procent doordat mensen zich laten uitschrijven. Van deze zestig procent bestaat 75% uit doopleden tot 40 jaar, zo'n 25.000 per jaar. Het zijn dus de *millennials*, de leeftijdscategorie tussen de 20-40 jaar, die op dit moment op grote schaal de kerk verlaten.

Brug slaan

Over de oorzaken is inmiddels veel geschreven. De welvaartsstijging na de Tweede Wereldoorlog heeft geleid tot een verregaande individualisering, die een grootschalige secularisering op gang heeft gebracht. Met vergrijzing van het ledenbestand, teruglopende vaste vrijwillige bijdragen en een tekort aan ambtsdragers en vrijwilligers als gevolg. De secularisering kwam als een tsunami over ons heen.

De oude vormen van kerk-zijn slaan steeds minder aan. Nu kun je je daartegen verzetten, maar dat is zinloos. Tegen een tsunami is immers geen kruid gewassen. Het is beter om op de golf mee te surfen door te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn in de hoop dat daarmee de brug naar de jongere generaties weer kan worden geslagen.

Perspectief

Vorig jaar zijn twee inspirerende boekjes verschenen, die ons daarbij de weg wijzen: *Lente in de kerk* van ds. René van Loon en *Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen* van Rammelt Meijer en Peter Wierenga.

Van Loon noemt een aantal protestantse kerken, die er wel in slagen om te groeien en voor meer dan vijftig procent bestaan uit *millennials* in de leeftijdsgroep van 20-35 jaar. Bijvoorbeeld de Jeruzalemkerk in Amsterdam, de Nieuwe Kerk in Utrecht en de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam. Kenmerken van deze plaatselijke kerken zijn: de centrale rol van Christus, het ruimte geven aan nieuwe initiatieven, differentiatie van de eredienst naar doelgroepen, inzet voor de omgeving en de wijk, waardoor je in praktijk laat zien wat je beweegt, en ten slotte het hebben van een duidelijk profiel en eigen identiteit.

Kleinere verbanden waar de onderlinge relatie centraal staat

Meijer en Wierenga – allebei hebben ze jarenlange ervaring als kerkbegeleider – gaan in hun boekje *Herkerken* nog een stap verder, door het belang van de eredienst als gemeenschappelijke plek van

samenkomst te relativeren. De toekomst voor geloofsgemeenschappen ligt volgens hen in een veelkleurig palet van kleinere verbanden waar de onderlinge relatie centraal staat. Broedplaatsen waarin naar allerlei manieren wordt gezocht om de liefde van Christus met de ander vorm te geven.

Uitdaging

Rode draad in beide boekjes zijn dus nieuwe vormen van kerk-zijn, die worden gekenmerkt door meer diversiteit en kleinschaligheid, inspelend op de specifieke behoeften van de *millennials*. Er ligt op dit moment voor kerkelijke gemeenten, dus ook de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, derhalve een grote uitdaging om een antwoord te formuleren op de vraag hoe we de *millennials* vast kunnen blijven houden zonder daarbij oudere leden van ons te vervreemden.



Rik Buddenberg
 ALGEMENE KERKENRAAD PGZ
 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Meer lezen? Zie het februari-nummer van 'Kerk in Zoetermeer' over 'Herkerken' (2021-02 'Houd moed, heb lief!') en ook de boekrecensie 'Lente in de kerk' in KIZ 2020-05: W.kerkinzoetermeer.nl > kerkblad > verschenen nummers

AFSCHEID VAN NICO EN HELEEN DE LANGE

'De kerk is daar waar je verbondenheid aantreft'

INTERVIEW • Twaalf jaar hebben Nico en Heleen de Lange met veel genoegen in ons midden gewoond. Hij als predikant in de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk), zij als beeldend kunstenaar, gemeentelid en medewerker bij Halte 2717. Eind mei vertrekken ze naar Nieuwendijk in Noord-Brabant. Met dit interview zwaait ook *Kerk in Zoetermeer* hen uit.

In 2009 kwamen ze vanuit de gemeente Beusichem-Zoelmond naar Zoetermeer Noord. In zijn vorige gemeente was Nico de enige predikant en het trok hem sterk aan om meer in teamverband met collega's te kunnen samenwerken. Dan was hij in Zoetermeer aan het goede adres, want de collega's Rein (Algera) en Jaap (van den Akker) ontvingen hem met open armen. En niet alleen zij, ook de beroepscommissie, de wijkkerkenraad en vele andere gemeenteleden. Natuurlijk was het wennen om jezelf ineens dagelijks terug te vinden in wat je toch wel een behoorlijke stad mag noemen. Alleen al de dagelijks vele malen passerende ambulances met indringende sirenes – dat krijg je als je huis vlak bij het ziekenhuis staat.

Op elkaar ingespeeld

Vanaf het eerste moment was er een klik met de beide bovengenoemde collega's. Ze raakten snel op elkaar ingespeeld. Hoewel alle drie theoloog, zijn ze als persoon heel verschillend in karakter en belangstellingsvelden. Nico vertelt: 'Als wij op een zondag alle drie moesten optreden in een dienst, dan bereidden we ons zonder overleg individueel voor.

Het uiteindelijk resultaat vormde altijd een geheel, zonder overlappingen. Zo waren wij op elkaar ingespeeld.'

Nico benadrukt ook dat de samenwerking met buurtpastor Johan Roest en kerkelijk werker Arianne Lodder meer dan uitstekend is. De laatste volgde Jeanette Vos op die aantrad nadat ds. Jaap van den Akker zomer 2018 naar Den Haag vertrok.

Van drie naar één

Nico en Heleen hebben de hele transitie van drie gemeenten in drie gebouwen (De Olijftak, in het Oranje Nassau College, Ichthuskerk) naar één kerkgebouw: de Ichthuskerk aan de Parkdreef, vanaf het begin meegemaakt. Essentieel voor Nico was dat al jaren eerder helder was afgesproken om het zo te doen. Dat voorkwam terugkerende discussies die anders veel energie gekost zouden hebben. Om de eenwording te markeren werd gekozen voor een wandeltocht in processiestijl, met de liturgische elementen van de ene kerk naar de andere, toen het gebouw van de Ichthuskerk de uiteindelijke ene kerkplek werd. Dankzij de inzet en grote zelfwerkzaamheid van tientallen vrijwilligers bij de verbouwing,

hebben veel mensen de Ichthuskerk omarmd als hún kerk. Natuurlijk moesten er nog wel wat deelculturen wegslijten, maar dat is – achteraf gezien – toch best vlot gegaan.

Van zich doen 'zien'

Heleen heeft in Zoetermeer ook duidelijk van zich doen horen, of liever gezegd: van zich doen 'zien'. Haar terecht veel bewonderde schilderijen zijn op veel plaatsen te zien geweest, zelfs tot op een rotonde in Rokkeveen. Ook ons eigen *Kerk in Zoetermeer* heeft dankbaar van haar artistieke kwaliteiten gebruikgemaakt en werk van haar als illustratie bij een aantal thema's mogen afdrukken.

Wat niet zoveel mensen weten is dat ze de Kruisweg 'Schouwen' heeft geschilderd. Die moet ze eigenlijk nog een keertje in Zoetermeer exposeren. Kan dat? Sinds de opening van pioniersplek Halte 2717 werkte zij mee als gastvrouw en zij heeft ook de pastores geregeld ontlast door de gezamenlijke buurtmaaltijden te (bege)leiden. Ook maakte ze zich verdienstelijk bij 'Druppels om te delen', gesprekken die door de Halte samen met Piëzo worden gehouden rond allerhande levensvragen.



Ds. Nico de Lange van de Ichthuskerk (wijkgemeente Zoetermeer-Noord) en zijn vrouw Heleen die een eigen schildersatelier heeft (atelierheleen.nl).

Naar Nieuwendijk

En dan komt er toch nog vrij onverwacht een nieuwe uitdaging op hun pad. Nico en Heleen zijn hartelijk ontvangen door de mensen van hun nieuwe gemeente. Voor Heleen was het een speciaal moment toen ze door hun nieuwe pastorie werden rondgeleid. De rondleider wees naar de kamer links en zei: 'Dit is uw werkkamer, dominee, en deze kamer, mevrouw, hadden wij gedacht als schildersatelier.' Wat moet je dan nog meer zeggen? Bovendien heeft Nieuwendijk ook een paar rotondes ...

Met mensen oplopen

Voor de twee definitief afreizen naar 'het mooie Brabant' (aldus FM), een korte terugblik op twaalf jaar Zoetermeer. Wat bij Nico als dominante herinnering mee gaat naar het zuiden is grote dankbaarheid voor die jaren in ons midden. Hij heeft ook genoten van het werken in twee gemeenten. Naast Zoetermeer was hij namelijk ook actief in veel andere gemeenten, en de laatste jaren in Benthuizen.

Nico heeft in zijn Zoetermeerse periode veel geleerd over het pastoraat. Niet alleen door daar extra studie van te maken, maar ook door de ervaringen in het pastoraat zelf. Voor hem gaan het pastoraat en de voorbereiding van de eredienst hand in hand. Pastoraat betekent met mensen oplopen, meegaan en ten slotte ook weer loslaten. Alleen al je

aanwezigheid in het pastoraat is een belangrijk moment van zingeving.

Hybride kerk

In Zoetermeer werd Nico ook met de neus gedrukt op secularisatie en individualisering: vergrijzing en kerkverlating. Toch ziet hij de toekomst van de kerk niet somber in. Hij ziet weliswaar een wijziging in religieuze belangstelling, maar volgens hem zal er steeds behoefte blijven aan de klassieke eredienst, mogelijk wat meer in de marge. Daarnaast ziet hij veel beweging in andere creatieve vormen van gemeentevorming in experimentele verbanden. Een hybride kerk dus. De kracht van de bijbelse verhalen zal nooit wegvallen; ze zullen mensen blijven inspireren om met elkaar verbinding aan te gaan en zo 'kerk' te blijven. De kerk is immers daar waar je verbondenheid aantreft. Gewapend met dit optimisme gaan Nico en Heleen met plezier naar Nieuwendijk. Het ga jullie goed! Het leven is goed in het Brabantse land!

• Fien Meiresonne



Schilderijen van Heleen de Lange in Kerk in Zoetermeer.



In processie van De Olijftak en het ONC naar het ene gebouw van de Ichthuskerk, dat de 'nieuwe gemeente' na de verbouwing in 2014 in gebruik nam. Foto: Hans Kuhn)

Advertenties

MONDIAL MOUVERS

Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

- Particuliere verhuizingen
- Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag



ichthus
boekhandel
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

GROEIENDE GEMEENTE

Nieuw vuur in Het Noorderlicht

INTERVIEW • Het Noorderlicht in Rotterdam-Blijdorp wordt vaak genoemd als een voorbeeld bij uitstek van een gemeente met veel groeipotentie, waar elders kerken krimpen. De Zoetermeerse Piet Boudeling (60) werd nog niet zo lang geleden lid van deze gemeente, die als thuisbasis de Prinsekerk heeft. Benieuwd naar zijn ervaringen had *Kerk in Zoetermeer* een gesprek met hem. Wat is het geheim?



Wat trok je aan om lid te worden van Het Noorderlicht?

‘Wat mij vooral aantrok was het sterke en breed gedragen missionaire karakter van deze gemeente. Het Noorderlicht is begonnen in 2012 met zo’n twintig mensen. In acht jaar tijd is de gemeente gegroeid tot vierhonderd leden. In 2017 kwam er een tweede locatie bij: Noorderlicht Hillegerberg-Schiebroek en in 2020 een derde: Noorderlicht Charlois. Het missionaire karakter vind je in twee soorten. Er is een diaconale poot met veel naar buiten gerichte activiteiten: een fietsen-reparatiedienst, voedselbank, kringloopwinkel, klusdienst, kledingbank en er wordt momenteel huiswerkbegeleiding opgezet.

‘Een stevige, maar niet opdringerige preek’

Ook worden er regelmatig Alphacursussen over het christelijk geloof gegeven en zijn er activiteiten voor de buurt. Missionair zijn ook de zondagse diensten, die om 11.00 uur beginnen. Met begeleiding van een band worden eigentijdse liederen gezongen worden (niet uit het Liedboek!) en er wordt een stevige, maar niet opdringerige

preek gehouden, die relevant is voor het leven van alledag.’

Wie en wat tref je aan in deze gemeente?

‘Het zijn vooral jonge mensen. Zo’n tachtig procent is jonger dan 40 jaar. Veel uit andere protestantse gemeenten, maar ongeveer een derde van buiten de kerk of uit de rand. De diensten en activiteiten zijn ook wel vooral op jongeren gericht, maar iedereen is welkom. Je voelt je al heel snel thuis. Verreweg de meesten wonen in Rotterdam, daar wonen ook veel jonge mensen. Maar er komen ook leden uit plaatsen rond Rotterdam. Behalve dat ik de diensten bezoek – met daarna gezellig koffiedrinken – neem ik deel aan een van de vele kringen, in mijn geval een gebedskring. In coronatijd werd, zoals overall, veel online gecommuniceerd. Naast ds. Niels de Jong zijn er nog twee voorgangers en een diaconaal werker (parttime) in dienst. Zij worden betaald uit de vrijwillige bijdragen van de leden. De twee jongste vestigingen krijgen nog subsidie van de landelijke Protestantse Kerk en van de IZB – voor zending in Nederland, vanwege hun status als pioniersplek.

In de collecten wordt er niet voor het eigen wijkwerk, maar voor specifieke doelen gecollecteerd.’

Hoe komt het dat Het Noorderlicht zo snel groeit?

‘Er wordt een positieve boodschap uitgedragen: “Er is hoop in Christus!” Er wordt getoond, in woorden en daden, hoe God werkt in mensen. Voor veel leden is dat een nieuwe levensoriëntatie. Zin- en betekenisgeving komen dan als vanzelfsprekend aan de orde. Bijbelse leefregels worden niet uit het oog verloren. Van een bestuurlijke organisatie met een levendig vergadercircuit heb ik nog niets gemerkt.

‘In woord en daad tonen hoe God werkt in mensen’

Je merkt aan alles dat de gemeente op de buitenwereld is gericht. Er worden films uitgebracht, de diensten worden gestreamd, Facebook is een belangrijk communicatiemiddel, er is een tweewekelijkse nieuwsbrief en een moderne, laagdrempelige website. Maar het belangrijkste is waarschijnlijk de mond-tot-mondreclame.’

• Jan Blankespoor

VIER LESSEN IN CORONATIJD

Mijnkerk.nl bereikt dertigers en veertigers

Onderzoek wijst uit dat steeds minder dertigers en veertigers kerkdiensten bezoeken. Kerkenraden breken zich het hoofd hoe ze de jonge generatie betrokken kunnen houden. Veel kerken zijn bezorgd of mensen na de coronacrisis weer terugkeren in de eigen gemeente. Het online platform MijnKerk weet een juiste snaar te raken bij jonge mensen. Hoe doen ze dat? Vier leermomenten.

1: Geef ruimte aan onzekerheid

Bied ruimte aan twijfel, kwetsbaarheid, openheid en onzekerheid. Zinzoekers twijfelen nog wel eens of ze vragen mogen stellen. Geef ruimte voor het stellen van vragen. De behoefte hieraan is groot, merkten ze bij MijnKerk, bijvoorbeeld via de brieven van een zoeker, ze schrijft: ‘Ik weet het niet goed. Ik heb het gevoel dat ik vooral kan aanwijzen wat ik niet geloof. Of dat ik beter kan zeggen wat ik niet geloof dan wel. Ik zou het graag andersom ervaren.’ Hierop reageert iemand: ‘Ik ben opgelucht dat anderen dit blijkbaar ook zo ervaren.’

2: Sluit aan bij het dagelijks leven

Jonge mensen herkennen zich in verhalen uit het dagelijks leven. Onderwerpen waar ze mee bezig zijn, zorgen die ze zelf hebben. Sluit daarbij aan. Blogs van MijnKerk sluiten aan bij wat jonge mensen meemaken. Reactie van een online bezoeker: ‘MijnKerk geeft precies de woorden aan mijn gevoel. Woorden die ik zelf niet zo goed kan vinden als het gaat over mijn zoektocht en beleving van mijn geloof.’

3: Durf schurende thema’s aan te snijden

Jonge mensen zijn nieuwsgierig en schuwen ‘spannende’ onderwerpen niet. Ze liggen niet wakker van een goed gesprek over een schurend thema. Integendeel, ze zijn er juist naar op zoek. MijnKerk merkte dit in de eerste weken van de coronacrisis aan de reacties op een blog als ‘Is het coronavirus een straf van God’. Ook de podcast ‘Voor alle bange en onzekere mensen’ werd bijvoorbeeld vaak beluisterd.

4: Reageer snel op actualiteit

Uit onderzoek van missionaire organisatie Alpha Nederland blijkt dat een op de drie Nederlanders door de coronacrisis meer nadenkt over de zin van het leven. Daarin heeft ieder mens een andere belevingswereld en wil op een andere manier aangesproken worden. De één heeft baat bij een coronaviering, de ander wil graag antwoord op een levensvraag en weer een ander zoekt naar rust door het luisteren van muziek.

Hoe dan ook: het blijft belangrijk om ruimte te bieden voor twijfel, openheid, hoop en kwetsbaarheid. Zodat geloof voor dertigers en veertigers – ook in moeilijke tijden – een plek krijgt.

Bron: protestantsekerk.nl

Op MijnKerk vind je handvatten om geloof een plek te geven in je dagelijks leven. Met herkenbare blogs, inspirerende video's en praktische tips. Juist als je merkt dat je je plek niet meer zo goed kunt vinden in een bestaande kerk, is MijnKerk er voor jou. MijnKerk is te volgen op Facebook, Instagram, YouTube, Soundcloud, de website mijnkerk.nl of via de nieuwsbrief.



TAAL VAN VANDAAG

Het verhaal van de sociale arbeidsmigrant

Stel, op verzoek van de synode van de Protestantse Kerk wordt een korte cursus ‘Nascholing voor theologen’ ontwikkeld om minder begrijpelijke bijbel passages beter uit te kunnen leggen aan de jeugd van 2021. Om een idee te geven waar we dan aan kunnen denken volgt hier het eerste hoofdstukje.

Een gast uit Amsterdam-Noord was op weg naar Zaanstad toen hij pech kreeg met zijn leaseauto. Toen hij die op de vluchtstrook had geparkeerd om de ANWB te bellen, werd hij belaagd door de inzittenden van een Volkswagentje, op weg naar een kraak verderop in de provincie. ‘Laten we hier maar even beginnen’, zei de bestuurder en parkeerde zijn karretje vlak achter de leasebak. Ze sloegen de automobilist in elkaar, stalen zijn portemonnee, creditcards, navigatiesysteem en mobieltje en gingen er als de wiedeweerga vandoor. De gewonde man bleef hevige bloedend in de berm liggen.

Even later kwam de pastor uit een nabijgelegen dorp voorbij. Hij schrok toen hij het tafereel zag en dacht: ‘Daar moet ik mijn handen niet aan vuil maken. Ik kan mijn afspraak in Purmerend niet laten wachten.’ Hij gaf gas en reed snel door. Een tweede passant was de baas van een uitgeverij van christelijke lectuur die naar een boekenbeurs in Alkmaar moest. Ook hij zag het tafereel met schrik aan, maar bedacht onmiddellijk dat hij op die beurs het openingswoord moest spreken. ‘Sorry man’, zuchtte de uitgever, ‘lukt nu even niet.’ Ook hij checkte zijn TomTom en peesde door. Na een poosje kwam er een oud barrel aan, waarvan het maar zeer de vraag was of die ooit nog door de APK-keuring zou komen. De bestuurder had een lichtgetinte huid. Het was Youssef, afkomstig uit het Rifgebergte, die in Nederland zijn heil gezocht had om zijn straatarme familie in Marokko te kunnen onderhouden. Hij had nog geen status in ons land weten te bemachtigen, een zogezegde illegaal

dus. Toen hij langs de plaats delict kwam, aarzelde hij geen moment. Hij stopte, verzorgde de ergste wonden van de leasebak-eigenaar en sjuwde hem in zijn eigen ouwe karretje. Hij googelde even op zijn mobieltje en ontdekte dat er vlakbij de volgende afslag een B&B langs de weg lag. Daar bracht hij de man naar toe. Hij zei de eigenaar dat hij later op de dag nog wel even kwam kijken. En als er kosten gemaakt moesten worden, dan zou hij de ziektekostenverzekeraar van zijn wel legaal in ons land verblijvende broer wel even bellen.

Over deze casus moet de cursist die de ‘Nascholing voor theologen’ volgt de discussie in goede banen leiden, uitmondend in de slotvraag: ‘En wie vinden jullie nu de meest chillie gast van deze drie?’ Voor het goede antwoord is een sixpack Radler 0,0 van de Protestantse Kerk beschikbaar, alcoholvrij.

• Fien Meiresonne



Advertenties

Redactie.AMG
 JOURNALISTIEK BUREAU
 voor tekst, beeld- en eindredactie
A.M. van der Giessen-van Velzen
 (079) 3 522 519
 Redactie.AMG@online.nl

PHOTO'S
 by *Leonie*
 info@photosbyleonie.nl
 06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

Young Lives Zoetermeer

Verbindend netwerk van en voor jongeren

PLATFORM • Vanuit de Syrische gemeenschap in Zoetermeer kwam de vraag aan het InterLevensbeschouwend Overleg Zoetermeer (ILOZ): 'Wat kunnen we samen doen om de jongeren – onze kinderen – in deze voortdurende lockdown te helpen?' De gevolgen op hun fysieke, maar vooral mentale gezondheid komen met de dag meer naar voren.

We merken dat veel jongeren het gevoel hebben dat er niet naar hun behoeften wordt geluisterd. En niet alleen in deze tijd. Door gewelddadige acties (bijvoorbeeld bij de invoering van de avondklok) kunnen jongeren een gevoel van angst oproepen bij anderen. Vaak zijn de jongeren daar niet eens zelf de oorzaak van, maar moeten zij wel met de gevolgen handelen. Hierdoor kunnen zij zich niet verbonden voelen met de gemeenschap, met de maatschappij. Problemen op het gebied van discriminatie, eenzaamheid, werkloosheid, verveling spelen hierbij ook een rol.

Een stem geven

Voor en door jongeren is met ondersteuning van het ILOZ een digitaal platform gecreëerd, #YoungLivesZoetermeer. Hierop kunnen jongeren in vertrouwen hun verhaal doen over de gevolgen van de voortdurende lockdown, eenzaamheid, discriminatie, en wat hen verder bezighoudt. Hun vragen, maar ook die



Veel jongeren durven niet in beeld te vertellen over hun ervaringen met discriminatie, maar hun verhalen moeten wel gehoord worden ...

van hun ouders, kunnen worden gekoppeld aan het netwerk van de ILOZ-gemeenschappen. We willen hiermee jongeren een stem geven, hun pijnpunten verhelderen en daarmee aan de slag gaan met het doel dat Zoetermeer een inclusieve stad wordt, zowel voor jongeren als ouderen.

Film

In het kader van de Week tegen racisme en discriminatie, 21-26 maart, hebben dezelfde jongeren in samenwerking met Buurtwerk, Zoetermeer Actief, CKC en Gemeente Zoetermeer, een film opgenomen over racisme en discriminatie bij jongeren. Een aantal jongeren uit Zoetermeer

vertellen daarin over hun ervaringen met discriminatie. Ze spreken met de jongeren-ambassadeur van het ILOZ, Jurgen van der Hel, en met wethouder Ingeborg ter Laak van zorg, welzijn, sport en verenigingen.

Vanuit het ILOZ willen we al onze deelnemers, dus ook alle

Behoeftte aan een goed gesprek? Een wandeling? Financiële vragen?

Je kunt er mee aan de slag met een (ervarings) deskundige, een pastoraal-geestelijk werker, of gewoon een buurtvader of buurtmoeder uit een kerk, moskee of andere levensbeschouwelijke of culturele gemeenschap.

W iloz.org/youngliveszoetermeer

wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, vragen deze film te bekijken en te bespreken met de eigen jongeren. Vragen hen te vertellen over hun ervaringen op het gebied van discriminatie en wat hen verder bezighoudt.

Bespreek de film in je eigen gemeente!

Wethouder Ingeborg ter Laak heeft zich namens de gemeente Zoetermeer uitgesproken om naar de jongeren te luisteren en met hun signalen aan de slag te gaan. Samen zorgen we voor een inclusief Zoetermeer.

- Jongeren kunnen zich aanmelden voor deelname aan het platform via de website van het ILOZ iloz.org/ en iloz.org/youngliveszoetermeer/
- De film en de preview zijn te bekijken via het YouTube-kanaal van het ILOZ [youtube.com/channel/UCIXiIIBrSv-BM8QDNw-EtrQ](https://www.youtube.com/channel/UCIXiIIBrSv-BM8QDNw-EtrQ)

• Els Alebregtse
SECRETARIS ILOZ

'Connecting Churches' in Zoetermeer

Werken aan samenwerking internationale kerken

VERSLAG • Hoe geven we meer bekendheid aan en vinden we vormen van samenwerking tussen de van oudsher Nederlandse kerken en de 'nieuwere' internationale en migrantenkerken die in Zoetermeer hun plekje gevonden hebben? Verslag van een eerste kennismaking en verkenning die leidt tot meer.

Op vrijdag 8 april vond daarover een Zoom-bijeenkomst plaats, georganiseerd door het Beraad van Kerken (BvK) in samenwerking met het Beraad van Evangelische Gemeenten (BEGZ), ondersteund door het landelijke programma Connecting Churches, dat als motto heeft: 'Samen kerk = Samen sterk'. Er waren dertien deelnemers uit de drie gremia vertegenwoordigd. Voor deze bijeenkomst was 'kennismaking' het sleutelwoord. Nadat de bijeenkomst geopend

was door Jos Nouwt, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, was er gelegenheid om in kleine groepjes van drie tot vier personen nader kennis te maken en met en voor elkaar te bidden.

Wederzijds verlangen

Na een introductie van Connecting Churches, dat als doel heeft verbanden te leggen tussen internationale en migrantenkerken enerzijds en Nederlandse kerken anderzijds, kwam er een vertegenwoordiger van elk van de drie gremia aan het woord. Zij waren gevraagd antwoord te geven op twee vragen:

- *Wat willen jullie betekenen als kerk voor Zoetermeer?*
- *Waarom vinden jullie onderlinge samenwerking belangrijk?*

Uit deze bijdragen bleek een wederzijds verlangen om meer te kunnen betekenen voor de stad Zoetermeer en meer van elkaar te begrijpen om gezamenlijk zichtbaar te zijn. Een mooie conclusie na deze presentaties was: 'We geloven in één God, alleen hebben we soms een wat andere uitleg.' Tot slot van de presentaties werd een initiatief besproken van een startende samenwerking tussen de gereformeerd-vrijgemaakte gemeente Het Kompas en de multiculturele Redeemed Christian Church 'Throne of David', die al van hetzelfde gebouw gebruikmaken.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van deze bijeenkomst werden de volgende aanbevelingen gedaan.

- Elke twee-drie maanden een dergelijke bijeenkomst hebben om elkaar beter te leren kennen.
- In nieuwsbrieven melding maken van elkaars activiteiten.
- Theologencafé, een maandelijks ontmoeting van dominees en pastores.

Daarnaast werd afgesproken met elkaar deel te nemen aan de actie

voor een brede drive-in dienst op Hemelvaartdag en in oktober samen breed invulling geven aan de wereldwijde Bijbelzondag. Al met al een goede bijeenkomst die aanleiding geeft tot een vervolg!

• Kees van der Wilden
CONNECTING CHURCHES



Connecting Churches – waar migrantenkerken, internationale en Nederlandse kerken samen leren en werken om geloof, hoop en liefde te brengen in de stad.

W connectingchurches.nl

Advertenties

Schoonheidssalon Azora

• Schoonheidsbehandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij ANBOS en Provoet
• Diabetisch pedicure
• Shellac CND
• Microdermabrasie
• Diverse specialisaties

Schoonheidssalon Azora

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 341 43 05
info@salonazora.nl
www.schoonheidssalonazora.nl

UITVAARTZORG

PATERNOTTE

"Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen".

079 - 303 22 03
24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
www.paternotteuitvaart.nl
info@paternotteuitvaart.nl

13 MEI
Drive-in Hemelvaartdag
Gezamenlijke dienst met live muziek op het parkeerterrein bij Silverdome. Bezoekers blijven in de auto zitten. Voor iedereen! Georganiseerd door het Beraad Evangelische Gemeenten Zoetermeer en het Beraad van Kerken.
Meer informatie en aanmelden:
Guus Liqui Lung E guusll@ziggo.nl

KERK EN SCHOOL

Zien en gezien (willen) worden

INTERVIEW • Een basisschool heeft een belangrijke rol in het overbrengen van normen en waarden op de nieuwe generatie. Bijbelverhalen zijn belangrijke bruggen tussen generaties en het aspect 'elkaar serieus nemen' wordt in de klas al vroeg geleerd. Ook kerken moeten daar echt aandacht voor hebben, klinkt het vanuit het onderwijs.



Inge van Egmond en Titia Pomp, met respectievelijk drie en vijfentwintig jaar ervaring in het onderwijs en beiden woonachtig in Zoetermeer, zijn leerkrachten op de Zoetermeerse christelijke basisschool Wereldwijs. De school is mooi gelegen in het dichtbevolkte hoogbouwdeel van de wijk Meerzicht en wil daar een 'Lichtpuntje' zijn. 'We willen graag een goed contact met de buurt. Laatst hebben de kinderen kaartjes gemaakt voor bewoners in de buurt en bloemetjes gebracht. Daar zijn leuke en lieve reacties op teruggekomen. Via Stichting Present steken we de handen ook wel uit de mouwen, bijvoorbeeld met pannenkoeken voor ouderen.

Basisschool als 'Lichtpuntje' in de buurt

Samen uitzoeken

Onderwijs vernieuwt constant. Waren zestig jaar geleden de houten schoolbanken nog in gebruik op de lagere scholen, vijftientig jaar geleden werden de leerlingen gezamenlijk aan een tafel gezet waar opdrachten werden gedaan. Alles via papier en pen. Een goed resultaat was het doel. Nu is het meer spelen en werken. Goed gestructureerd, met de nadruk op het proces. De kinderen worden gestimuleerd om aan de hand van een onderzoeksvraag

zelf op onderzoek uit te gaan naar hoe het zit. Kwaliteit gaat daarbij nu voor kwantiteit. Of het nu gaat over geschiedenis, rekenen of ict, er valt altijd wel wat uit te zoeken voor de leerlingen. In het eigen tempo en met de eigen talenten wordt enthousiast aan de klus gewerkt. Leerlingen moeten hun onderzoek presenteren. Daar kunnen ze punten mee scoren. Met dit soort onderwijs is er beter zicht gekomen op de leerlingen en hun behoeften.

'Klassenklimaat'

Veel aandacht wordt besteed aan een goed 'klimaat', het relationele aspect in de klas. 'Is de relatie in de klas goed, dan helpt dat leerlingen. Respect voor elkaar en elkaar helpen wordt gestimuleerd. Ruzie wordt besproken en oplossingen worden benoemd. Ook bij de jongsten. Die kunnen soms heel duidelijk zijn naar de ander: 'Jij mag niet op mijn feestje komen!' 'We benadrukken dat niemand perfect is. Ook voor het onderwijzend personeel is belangrijk dat leerlingen serieus genomen worden. Dat doe je als je het kind 'ziet' en dat het kind ervaart dat het gezien wordt.'

Als volwassenen verwachten we vaak al snel dat kinderen goede keuzes maken. De jeugd daarentegen lijkt daar soms helemaal nog niet aan toe. 'Zeker leerlingen van groep 6 en 7 willen vooral graag contact met leeftijdsgenoten. Dat is het wat hen met name bezighoudt. Ze zijn niet graag alleen. Zij zijn bezig met



'Leerlingen serieus nemen en het kind echt zien', is het motto van de 'juffen' Inge van Egmond en Titia Pomp.

de vraag 'Wat vindt de ander van mij?' en Titia denkt dat de kerk hier ook echt aandacht voor moet hebben.

Door de humor die er vaak in zit bij kinderen, krijgen Titia en Inge in ieder geval genoeg inspiratie van hun leerlingen. Dat vinden ze het leuke van het werk.

Doorgeven

Inge en Titia vinden dat onderwijs betekenis heeft bij het doorgeven van bijbelse normen en waarden. Hun school is een christelijke school: er wordt gebeden en uit de Bijbel verteld. Bijbelverhalen zorgen voor verbinding tussen de generaties. De prachtige verhalen zijn minstens tweeduizend jaar oud, maar nog steeds bijzonder om te vertellen. Het is fijn dat ouders en grootouders diezelfde verhalen kennen. Kleuters kunnen vaak het verhaal in alle eenvoud terug vertellen.

De meeste ouders van 'hun kinderen' op Wereldwijs zijn actief christelijk. Maar er zitten ook kinderen op school, bij wie dat niet het geval is. Die ouders kozen bewust voor een christelijke school vanwege de christelijke normen en waarden.

Oudercontacten

De coronamaatregelen hebben momenteel hun weerslag op het contact tussen school en ouders. Waar voorheen ouders meehiel-

pen bij uitjes, als luizenmoeder of bij de Koningsspelen, mogen ouders nu even niet meer op school komen. Zij moeten hun contacten met de school beperken tot een afgeschermd schoolapp. Een paar ouders hebben toch nog mogelijkheden ontdekt, waarbij ze de school goede diensten kunnen bewijzen. Ze gaan bijvoorbeeld in de bibliotheek op zoek naar bruikbare boeken.

'Klein' Pinksteren

Ook met de grootschaliger activiteiten blijft het behelpen. Pinksterfeest wordt normaal gesproken op school als een groot feest gevierd, net zoals Kerst en Pasen. Nu moet dit in coronatijd kleiner, klassikaal. Als er dan gezongen wordt, lijkt het toch nog op een groot gezamenlijk feest. Dan gaan sommige deuren van de klaslokalen natuurlijk gelijktijdig wel even open.

'In een lied en een dans Gods aanwezigheid ervaren'

Of ze Gods Geest ook wel eens in de leerlingen aan het werk zien? Over het algemeen zie je dat niet, maar soms – 'Juist met die feesten', zegt Inge – besef je de aanwezigheid van de Heilige Geest. Je ziet soms in een lied en een dans Gods aanwezigheid.

• Dirk Verboom

OPROEP AAN DE KERKEN

World Servants-jongeren komen klussen in Oosterheem

ACTIE PRESENT • Met World Servants gaan elk jaar ongeveer achthonderd jongeren naar ontwikkelingslanden om daar te bouwen aan verandering. Verandering daar, maar ook bij hen zelf. Dit jaar komen ze bouwen aan verandering in Zoetermeer!

Vorig jaar konden de reizen vanwege corona geen van alle niet doorgaan. Omdat World Servants ook dit jaar de jongeren niet naar een ontwikkelingsland kan laten gaan, hebben ze als alternatief bedacht om de jongeren in Nederland aan de slag te laten gaan. Zij hebben daarvoor Present Neder-

land benaderd. Present Nederland benaderde onder andere Present Zoetermeer met de vraag of wij daartoe mogelijkheden zien. En ja, die zagen we natuurlijk. Inmiddels is duidelijk dat er van 27 juli tot 6 augustus een groep jongeren van World Servants naar Zoetermeer komt om een

project te gaan doen in de Wadi-buurt van Oosterheem. Ze zullen voortuinen gaan opknappen en waar nodig ook binnen klussen. Inzet is om de buurt mee te laten doen en ook de jongerengroep die vanuit Buurtwerk wordt begeleid. Naast het opknappen van de buurt wordt samenhang gezocht voor deze buurt.

Onderdak gezocht

Voor dit project zoeken we op drie fronten ondersteuning vanuit de kerken.

- We zoeken een ruimte waar ze kunnen verblijven, slapen, eten, avondactiviteiten doen et cetera.

- We zoeken ook mensen die willen helpen in de catering voor de groep en begeleiding bij diverse activiteiten.
- Ook zijn we op zoek naar mensen die in die periode een fiets willen uitlenen, zodat de jongeren een iets grotere actieradius hebben.

Wilt u als kerk of als persoon hierin iets betekenen en een bijdrage leveren in de genoemde periode, meldt u dit dan bij Jacqueline Gravesteijn E jacqueline.gravesteijn@presentzoetermeer.nl T 06-2842 4118

• Gerda Griffioen
STICHTING PRESENT ZOETERMEER

COLUMN

Aanstekelijk onderwijs

Juf Annemieke heeft na een drukke lesdag een moment om naar uit te kijken.

Vanavond hoeft ze niet te koken. Ze mag aanschuiven bij de Alpha-cursus voor het team. Mensen uit de kerk hebben speciaal voor de leerkrachten gekookt. Zo bijzonder. Het is nu de tweede keer dat ze de kerk bezoekt. Nooit gedacht dat de kerk zo gastvrij en gezellig kon zijn.

De moeder van Fleur is aan het werk. Normaal gaat Fleur naar de buitenschoolse opvang. Maar vandaag niet. Uit school mag ze naar de club van een pioniersplek. Via de 'Kliederklas' op school had Fleur van de club gehoord. Ze vindt de verhalen over Jezus fantastisch en vertelt er enthousiast over aan haar moeder.

De laatste tijd komt Patrick uit groep 8 met steeds meer vragen over het geloof thuis. 'Heeft God echt de wereld gemaakt?' Zijn vader heeft vroeger wel iets over het geloof gehoord, maar weet er niet zoveel meer van. Toch maar eens een keer naar die ouderavonden over geloof gaan.

Als pionier van de Perron-gemeenschap in Oosterheem droom ik samen met een speciale werkgroep Gezin-School-Kerk over deze situaties. Wat zou ik graag de scholen in Oosterheem willen ondersteunen met identiteit en burgerschap, in deze tijd, waarin zoveel verwarring en onzekerheid is. Niet zomaar een keertje langs op een school, maar door het hele jaar heen contactmomenten hebben. Neem bijvoorbeeld een leuke 'logeerkoffer' waar ik pas in een krant over las. De koffer is volgestoppt rondom een figuur uit de Bijbel om kinderen en ouders met elkaar in gesprek te laten gaan over wat het geloof betekent. Ben ik de eerste die hierover droomt? Een gesprek met ds. Jaap van den Akker helpt mij snel uit de droom. Prachtig hoe hij in de wijk en in Zoetermeer aan de slag is geweest juist ook met scholen. Het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Gewoon op een bank in een school gaan zitten en beschikbaar zijn voor leerlingen, docenten en ouders. Want wie heeft er in deze tijd nou nog echt vrijwillig de ruimte over om nieuwsgierig te luisteren naar een ander?

Een grote dromer ben ik ook. Wat zou het toch mooi zijn als dit project niet alleen voet aan de grond krijgt in Oosterheem, maar dat we samen als kerken in Zoetermeer van betekenis mogen zijn voor de scholen die in onze omgeving onderwijs geven. Dat het heel normaal wordt om zomaar even de kerk in te lopen om werk te bezichtigen dat door leerlingen in Zoetermeer is gemaakt. Hopelijk ontstaat er zo een flikkie, dat uitgroeit tot een heilig vuur!

• Timo Hagendijk
PIONIER PERRON OOSTERHEEM



Bouw mee aan beter onderwijs, goede gezondheidszorg en essentiële sociale voorzieningen. Of je nu geeft of meedoet, (jo)uw investering verandert generaties.

GETEKEND



Zie voor actuele informatie ook www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

DE PELGRIM

Eerste Stationsstraat 86 T 06 2497 5092
W www.depelgrimzoetermeer.nl



▶ Ochtendgebed

Alle werkdagen om 7.30 uur, we komen digitaal bij elkaar. U kunt de teksten van de gebeden ook per mail of op papier ontvangen.

Aanmelden E info@depelgrimzoetermeer.nl of telefonisch

▶ Natuurwandeling

Weer iedere woensdag. Verzamelen om 9.15 uur bij de Watertoren in het Hoekstrapark.

Opgeven

E info@depelgrimzoetermeer.nl

▶ Taizéviering

Elke vierde zondag in De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100,

vanaf 19.30 uur: oecumenisch en meditatief met liederen, gebeden en stilte.

Matthé Vermeulen
T (079) 361 94 93

▶ Geen Kloosterweekend 2021

Dit jaar is het helaas niet mogelijk een kloosterweekend te organiseren. De gastenhuisen van de kloosters zijn in ieder geval tot begin september niet toegankelijk voor groepen. We zetten in op volgend jaar. We houden u op de hoogte.

Informatie: Hans van der Bilt
E [hvdilt@ziggo.nl](mailto:hvdbilt@ziggo.nl)

13 T/M 16 MEI

Pelgrimage 'Klavertjevier'

Veel ligt stil en we kijken allemaal steeds reikhalzender uit tot we ons oude leven van voor corona weer kunnen oppakken. Mensen ontmoeten en samen fijne of betekenisvolle activiteiten ondernemen. Herken je dit, dan heb ik goed nieuws voor je. Ook dit jaar gaat de pelgrimstocht vanuit De Pelgrim door: van Hemelvaartsdag 13 mei t/m zondag 16 mei. Nog in aangepaste coronaveilige vorm, want we houden het voor iedereen graag veilig en gezond.

In vier verschillende dagroutes lopen we ongeveer 25 km een rondje om Zoetermeer of we fietsen in een iets

wijdere boog 60 km per dag. Elke dag vanuit de Pelgrimskerk en steeds in een andere windrichting, waardoor de vorm van een klavertjevier ontstaat. Dat hebben we dan ook tot thema gekozen: het zeldzaam klavertjevier, met in haar hart de kruisvorm als symbool voor heelheid en voorspoed en de vier klaverblaadjes als dagthema: hoop, vertrouwen, liefde en geluk.

Informatie en opgeven, liefst voor 10 mei: Ger van Vilsteren E penningmeester@presentzoetermeer.nl T 06-52077545 of info@depelgrimzoetermeer.nl T 06 2497 5092

PERRON OOSTERHEEM

W perronoosterheem.nl

Perron Centrum Buurtpastor Timo Hagendijk

Oosterheemplein 320 T 06-5095 4628 E pionier.oosterheem@gmail.com



▶ Perronmeeting

Elke zondagmorgen om 11.30 uur in en vanuit de grote zaal van de Oosterkerk. We mogen weer dertig mensen ontvangen en de meeting is ook altijd mee te beleven via het YouTube-kanaal.

▶ Ontmoetingslunch

Gaat door, in welke vorm dan ook: in de ontvangstruimte van de Oosterkerk of anders aan huis bezorgd.

Elke woensdag, 12.30 uur; € 4; opgeven bij Fred Cammeraat
T 06-2304 4470

Het is nog de vraag of in de maanden mei en juni de tienerclub, de breiclub en andere activiteiten weer zullen worden opgestart. Kijk voor actuele informatie van beide Perrons altijd op de gezamenlijke website perronoosterheem.nl

Perron 1 Missionair opbouwwerker Jacqueline Gravesteyn
Schiebroekstraat 1 T 06-1165 3972 E jacquelineperron1zoetermeer.nl

▶ Wandeling en inloop

Elke vrijdag om 10.00 uur een wandelingen, daarna om 11.00 uur ontmoeting in de Oosterkerk.

▶ Vrijdaglunch

Elke laatste vrijdag van de maand van 12.00-13.30 uur in de Oosterkerk.

Opgeven bij Jacqueline Gravesteyn

OPEN KERK

Open Oosterkerk

Welkom met je persoonlijke verhaal en vragen, of voor stilte en gebed. Elke dinsdag van 13.00-16.00 uur.

Oosterheemplein 320
E p.j.van.daalen@casema.nl



Open Ichthuskerk

Elke woensdag van 10.00-12.00 'live' inloop voor ontmoeting, uitwisseling of stilte. Er is ook een pastor aanwezig.

Parkdreef 258 Actuele informatie via
E mail@antonvandijken.nl



Open Pelgrimskerk

Elke woensdag is de Pelgrimskerk open van 10.30-12.30 uur om een kaarsje te branden of in stilte te mediteren of te bidden.

Eerste Stationsstraat 86
E scbhermanus@gmail.com



Open Oude Kerk

Elke vrijdag van 14.00-15.30 uur. Voor iedereen die binnen wil rondkijken of even rustig wil zitten in een moment van bezinning en gebed.

Dorpsstraat 59
E jokevanderkruk@yahoo.com



GEBEDSMOMENTEN

▶ Oude Kerk

Elke dinsdag van 19.00-19.45 uur.
Consistorie Oude Kerk; actuele informatie E leenmanf@xs4all.nl

▶ Oosterkerk

Elke twee weken op woensdag van 19.00-20.00 uur.
12 en 26 mei, 9 en 23 juni;
E arjenvantrigt@solcon.nl

PRESENTIEBENADERING

'De ander staat centraal'

FONDS FRANCISCUS • Halte 2717 wil haar activiteiten in de wijk zo goed mogelijk uitvoeren. Daarom neemt ze deel aan het programma voor inloophuizen van Fonds Franciscus.

Dat programma richt zich specifiek op de ondersteuning van inloophuizen die werken vanuit het gedachtegoed van 'presentie'. Bij de presentiebenadering staat de ander centraal. Je richt je helemaal op wat die ander nodig heeft. Je stemt als inloophuis je activiteiten zo goed mogelijk af op de behoeften van je cliënten en je gaat respectvol met hen om.

Het programma van Fonds Franciscus beoogt de organisatie van de deelnemende inloophuizen te versterken en te professionaliseren. Door deelname aan dat programma kan Halte 2717 de kwaliteit van haar werk verbeteren en de kwetsbare bewoners van Buytenwegh nog beter helpen.

Joost Boogaard
TEAM HALTE 2717



HALTE 2717

'Ons Honk', Carry van Bruggenhove 27 T 06 8263 7362
W halte2717.nl en [facebook.com/Halte2717](https://www.facebook.com/Halte2717)



Mei-juniprogramma

Inloop: dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00 uur

Pastoraal spreekuur: elke woensdagmorgen

Buurtpunt – voor al uw vragen: elke woensdag 10.00-12.00 uur

Soep van de dag of tosti's: elke donderdag 12.00 uur

Diamond painting: op donderdag 14.00 uur (niet op de eerste donderdag)

6 mei	14.00 uur	Senioren Actief
11 en 25 mei	18.00 uur	Buurtmaaltijd
17 en 31 mei	13.00-14.30	Druppels om te delen
26 mei	20.00 uur	Geloven in gesprek
4 juni	14.00 uur	Senioren Actief
8 en 29 juni	18.00 uur	Buurtmaaltijd
14 en 28 juni	20.00 uur	Geloven in gesprek

Dit programma kan wijzigen vanwege de coronamaatregelen! Raadpleeg voor de actuele ontwikkelingen onze website en Facebook-pagina.

Geloven in gesprek

Op woensdag 26 mei gaat het interreligieuze gesprek in Buytenwegh over 'De rol van de vrouw in de Koran en de Bijbel'. Mei is in de rooms-katholieke traditie 'Mariamaand'. Maria is beeld van moederlijke warmte. Dat heeft veel gelovigen steun gegeven. Maar zij is ook beeld geworden van de 'gehoorzame vrouw'. Dat heeft ook velen in de weg gezeten. Wat kun je vanuit de bronnen en de traditie te zeggen over de rol van de vrouw?

▶ Druppels om te delen

Gesprekken over vreugde en pijn van het leven

Het leven kan heel mooi zijn. Mensen die je fantastisch vindt. Iets waar je enorm van kunt genieten of naar kunt verlangen. Soms ook gebeuren er vervelende of vreselijke dingen. Je baan of je idealen kwijtraken. Mensen verliezen. Toch kan je leven de moeite waard zijn. Vaak heb je een ander nodig om dat te zien. En er iets over te zeggen.

Daarom praten we er met elkaar over. We noemen die gesprekken 'Druppels om te delen'. We delen de zoete druppels als dauw op een bloem. We delen de zoute druppels als tranen om af te wissen. Dat kan opluchten, dat brengt troost, dat geeft vaak nieuwe kracht.

17 mei 'Dit is mijn held' – over mensen die een voorbeeld voor je zijn
31 mei 'Dit is mijn grote wens' – over waar je erg naar verlangt
14 juni 'Hem/haar zou ik nog een keer wil spreken' – over mensen die je mist
28 juni 'Dit is mijn mooiste herinnering' – over wat je best nog eens over wil doen

De gesprekken worden georganiseerd door Halte 2717 en Stichting Piëzo op maandagmiddag, inloop om 13.00 uur, gesprek van 13.30-14.30 uur. Informatie en opgave bij: Piëzo, César Franckrode 64 T (079) 888 74 74 en ds. Rein Algera T (079) 342 62 61 E algeus@ziggo.nl



SCHRIJFIDEE

Brief aan je kleinkind(eren)!

INTERVIEW • De onder oudere lezers bekende journalist/schrijver Hugo Brandt Corstius schijnt eens gezegd te hebben: 'taal is luchtvervuiling'. Maar dat zou hij – als hij nu nog leefde – niet hebben kunnen zeggen over Jannie van Maldegem (60). Zij staat bij veel Zoetermeeders bekend als voormalige en levenslange kleuterjuf, en maakt nu onder meer furore als schrijfcoach.



kleinkinderen'. Ze laat helemaal in het midden of en wanneer haar kleinkinderen haar brieven beantwoorden. Zij zelf beleeft het als uitermate waardevol om wat ze denkt, voelt, hoopt of mischien ook wel pijn doet, aan het papier toe te vertrouwen. Tot haar eigen verwondering ontdekte ze tegelijkertijd dat ze door deze schrijfpasie ook met andere ogen tegen de relatie met haar eigen kinderen aan ging kijken.

Jannie helpt de deelnemende schrijfsters (ook schrijvers welkom!) graag met steeds weer een nieuwe suggestie. Want het gaat natuurlijk over veel meer dan alleen bevallen.

Volop gespreksstof

Zo'n op het oog aardige hobby blijkt een geweldige impact te krijgen op de manier hoe je tegen het leven en andere mensen aankijkt. Het heeft ook te maken met spiritualiteit. En het scheidt bovenal verbinding tussen de generaties.

Impact op hoe je tegen het leven aankijkt

Straks zal blijken dat heel veel van die liefdevol geproduceerde teksten urenlange gesprekken opleveren tussen grootouders en kleinkinderen. De ouders die daar tussenin zitten zullen van verbazing van hun stoel vallen. Wat een schat aan gedachten, die zich lenen voor een goed gesprek!

• Fien Meiresonne

Dertig oma's

Haar eigen ervaringen brachten haar op het idee om grootouders te stimuleren haar voorbeeld te volgen en brieven aan hun kleinkinderen te gaan schrijven. Op dit moment heeft zij een groep van zo'n dertig oma's die ze elke week schrijfsuggesties of schrijfideeën toestuurt. De onderwerpen liggen voor het oprapen: eigenlijk is alles goed wat in je opkomt en wat jij interessant vindt om op te schrijven. Als echte professional heeft Jannie zelf ook heel wat cursussen gevolgd om dit werk spannend te maken voor de deelnemers. Er zijn ook prachtige boeken over geschreven die boordevol inspiratie staan.



Wie echter denkt dat Jannie een ouderwetse 'schoolfrik' is, vergist zich. Ze stopte eerder met school en volgde liever de roep van haar creativiteit, die tot uiting komt in haar taalvaardigheid. De taal als Bisonkit tussen mensen. Honderden mensen in onze stad heeft zij plezierige momenten bezorgd bij het helpen met schrijven. Veelal vrouwen, soms ook mannen nemen deel aan de cursussen en workshops die ze gaf en geeft.

De taal als Bisonkit tussen mensen

Toen Jannie zelf oma ging worden vormde dat prachtige moment het knallende startschot voor haar project: 'Brieven aan mijn kleinkind', later '... aan mijn

Hoe het werkt

- Iedere maandagochtend stuur ik een schrijfidee. Een opstapje, een voorstel om jou de pen op te laten pakken.
- We schrijven voor onze kleinkinderen. Het wordt geen dik boek, geen levensverhaal. Alle 52 stukjes vormen samen een enorm mooi document. Een weerslag van jouw wijsheid, van jouw levenservaring, jouw ondeugendheid. Het gaat over levenslust. Hoe kijk jij naar de wereld en hoe kijkt de wereld naar jou.
- Het gaat om wat er in jou opkomt. Alles is goed. Spelling en stijl, totaal niet belangrijk. Je praat als het ware op papier. Iedereen die kan lezen en schrijven kan meedoen.

Lees meer op www.schrijfavonturen.nl

KERK MUZIEK

Wervelende kracht

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest ... Zo begint het pinksterlied van Hanna Lam op een melodie van Wim ter Burg. Weet u ook hoe het lied verder gaat? ... wij staan in vuur en vlam!

Iedere keer als ik dit lied begeleid, heb ik moeite om de gemeente mee te krijgen in het enthousiasme van het lied. Het lijkt alsof niemand zin heeft om uit zijn of haar dak te gaan. Op een enkele zanger na wordt dit lied vaak te gezapig gezongen.

Maar kijk eens goed naar de tekst: 'wij staan in vuur en vlam', 'er is geen houden aan', 'de wonderen ... waaien op de wind'. We mógen – sterker nog: de tekst verlangt dat van ons – uit de band springen, in vuur en vlam staan, meewaaien met de stormachtige wind van de Geest.

Op deze uitbundige tekst van Hanna Lam heeft Wim ter Burg een schijnbaar simpele melodie geschreven. Prettig

mee te zingen, maar toch geraffineerd. Hij gebruikt maar zes opeenvolgende tonen. Hierdoor kunnen ook kleine kinderen dit lied meezingen. Ieder couplet is in twee delen gesplitst. Ieder deel eindigt met een lange toon. Zo is er ruimte om adem te halen. De rest van de melodie bestaat uit allemaal even lange korte tonen. Op één uitzondering na. Midden in de eerste regel van het eerste couplet gebruikt hij op het woord pinksterfeest een zogenaamde 'stralende figuur'. Alsof hij wil zeggen: 'Let op: het is een stralende dag waarop wij het Pinksterfeest vieren!' Als je het lied te langzaam zingt gaat de wervelende kracht verloren. In het juiste tempo heb je nog geen vijftig seconden nodig om alle coupletten te zingen. En dan blijf je bij dit lied niet stil zitten of staan. Je laat je meevoeren met de tekst en de melodie, uitbundig dansend tot je er bij neervalt.

• Arie Vooijs



MIJN PSALM

'Psalm 43 zou ik geschreven kunnen hebben, verwoord en verwerkt zoals ik mij voel. Door mijn geloof weet ik dat er een dag komt dat ik Hem zal danken. Dat kan ik nu niet, maar die dag komt eraan! Dat is mijn houvast. Daar klamp ik mij aan vast.'

Deelnemer aan de Psalmenchallenge (naam bekend bij de redactie)



CHALLENGE VERLENGD
Schrijf zelf een psalm!
 Het maartnummer van Kerk in Zoetermeer stond vol met psalmen. Van nul tot nu, van David via Troost tot Algera en De Vries. Ga de **uitdaging** aan en schrijf zelf **een psalm**. Probeer het ook eens, we kregen er al een aantal binnen!
 E redactie@kerkinzoetermeer.nl
 Inzendingen drukken we graag in overleg en alleen met toestemming af in een van de volgende nummers van Kerk in Zoetermeer.

CULTURELE AGENDA

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Carillonconcerten

12.00-13.00 uur, vanaf toren Oude Kerk Dorpsstraat 57, elke eerste zaterdag

1 mei Gijsbert Kok

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

- Koralen: *Abide with me, Jesu, joy of men's desiring* (Bach)
- Liedjes uit de oorlogsjaren: *Lili Marlene, White cliffs of Dover, We'll meet again*
- *Towards Victory* (2020) van de Nederlandse componist Roel van Oosten

5 juni Johan van Oeveren

Argentijnse tango's en Spaanse gitaarmuziek

- Populaire tango's van Astor Piazzolla, Héctor Stámponi en Anibal Troilo
- *Suite Espana* van Isaac Albeniz, *Capricho Arabe* van Francisco Tárrega en *Spaanse volksliedjes*

Advertentie

klassieke concerten en zaalverhuur
HERBERG OUDE KERK ZOETERMEER
 Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
 E info@herbergoudekerk.nl M 06 8351 0287
WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

PERSPECTIEF

In deze vijfde jaargang 2021 van 'Kerk in Zoetermeer' belichten we in de Perspectief-rubriek een uitgekozen tekst uit het wekelijkse leesrooster van Taizé 'Elke dag de Bijbel open' en illustreren dit met een (bijbelse) kunstafbeelding.

Bidden om eenheid

Heb jij iemand die voor je bidt? Als kind wist ik dat mijn opa en oma voor mij baden. Ze vertelden mij dat niet alleen, ik heb het ook vaak mogen zien. Als ze weer eens kwamen logeren, lagen ze 's morgens geknield bij het bed en ik stond als klein jongetje te wachten tot ze klaar waren. Ik hoop dat u mensen heeft die voor u bidden. Wat mooi ook als u zelf mensen hebt voor wie u bidt.

ZON. 16 MEI

Jezus bad zijn Vader voor zijn leerlingen:
Bewaar hen, die u aan mij gegeven hebt,
zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
Johannes 17:1-11

Jezus bidt voor de leerlingen die zijn Vader Hem gegeven heeft. Hij vraagt zijn Vader om hen te bewaren. Die leerlingen waren bepaald geen eenheidsworst. Thomas, Petrus, Johannes en zo nog negen leerlingen, ieder met hun eigen leeftijd, achtergrond en karakter. Voor de klas vond ik dat ook fantastisch. Een klas vol verschillen en dan toch zoeken naar verbinding. Naar eenheid. Juist dankzij de verschillen. Al ging dat lang niet altijd van een leien dakje. Ook kinderen zijn er heel goed in om onderscheid te maken en dat uit te vergroten. Jezus vraagt om bewaring van zijn leerlingen. Hij wil ze niet kwijt. Zo is het toch ook bij ons in de kerk? We willen niemand kwijt. Bidden we om bewaring van alle generaties? Niet om ze per se te bewaren bij onze eigen gemeente, al zou dat wel heel fijn zijn. Het enige wat telt is dat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen worden bewaard bij God Zelf die voor ons bidt. Wat is onze richting? Laten we bidden om meer eenheid tussen generaties, tussen kerken en scholen, tussen buurten, wijken, steden en landen. Daar waar we in Jezus' naam samen één zijn, vallen muren weg en wordt God die Eén is geëerd!

• Timo Hagendijk
PERRON OOSTERHEEM/OOSTERKERK



Corry Ammerlaan-van Niekerk, 'Eenheid', 1995, kunstwerk bij Biddinghuizen W artihove.nl

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

ZON. 16 MEI - Johannes 17:1-11
Jezus bad zijn Vader voor zijn leerlingen: Bewaar hen, die u aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

MA. 17 MEI - Jesaja 53:1-5
De dienaar van de Heer nam ons lijden op zich. Zijn striemen brachten ons genezing.

DI. 18 MEI - 1 Petrus 1:13-21
Door Christus gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

WO. 19 MEI - 1 Korintiërs 6:12-20
Wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest.

DO. 20 MEI - 1 Korintiërs 12:12-27
Paulus schreef: Christus is te vergelijken met een lichaam dat uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt.

VR. 21 MEI - Jesaja 49:13-15
De Heer zegt: Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit.

ZA. 22 MEI - 1 Korintiërs 9:16-23
Paulus schreef: Dat ik het evangelie verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders.

ZON. 23 MEI - Johannes 15:18-27
PINKSTEREN
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer de Geest van de waarheid komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, zal die over mij getuigen.

MA. 24 MEI - Jesaja 44:1-4
Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

DI. 25 MEI - Handelingen 15:5-12
Petrus zei: God heeft mij gekozen om de boodschap van het evangelie onder de volken te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blij gegeven van zijn vertrouwen door hun de heilige Geest te schenken

WO. 26 MEI - Matteüs 23:1-12
Jezus zegt: De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.

DO. 27 MEI - 1 Petrus 1:22-25
Petrus schreef: Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.

VR. 28 MEI - 1 Johannes 5:1-4
God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last.

ZA. 29 MEI - Psalm 138
Ik wil uw naam loven, God, om uw liefde en trouw: u hebt mij bemoedigd en gesterkt.

Bonusopa of -oma, iets voor u?

Hebt u al gehoord van het project 'Bonusopa of -oma' van de Stichting Present? Het Zoetermeers Streekblad schreef hier een interessant artikel over. Het zou mij niet verbazen als ook lezers van KiZ belangstelling hebben voor dit leuke initiatief. Gerda Griffioen van Stichting Present – inderdaad, dezelfde als van De Pelgrim – is de spin in het web van dit 'bonus-plan'.



Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

Match maken

In iedere stad zijn ouderen te vinden die graag kleinkinderen zouden willen hebben, maar daarvan verstoken zijn gebleven. Omgekeerd zijn er ook gezinnen met kleine of opgroeiende kinderen die geen grootouders (meer) hebben of van wie de grootouders ver weg wonen. Het doel van Present is nu om deze twee groepen bij elkaar te brengen en te zien of er een match te maken valt. Het is de bedoeling dat 'grootouders' en 'kleinkinderen' met elkaar in contact komen. Wat er dan gebeurt bepalen ze zelf: spelletjes doen, buiten wandelen ... alles wat creatieve ouderen al niet met kleinkinderen kunnen ondernemen.

Wederzijdse steun

De ouders van deze kinderen worden uiteraard vol in deze relatie betrokken. Al was het alleen al omdat ouders willen weten met wie hun kinderen optrekken. Maar het project beoogt ook hen een actieve rol in te geven. Zo kunnen deze contacten ook leiden tot wederzijdse steun als daar behoefte aan is. Denk aan het doen van een boodschap of andere vormen van dienstverlening, over en weer. De levenservaring van veel ouderen zal in die contacten prachtige adviezen opleveren. Als je dit leest besef je ineens dat hier ook elementen van andere (ook kerkelijke) projecten aan zitten die de naam 'eenzaam-

heidsbestrijding' dragen. Of 'omzien naar elkaar'.

Verbinding waardevol

Ook het Zoetermeers Beraad van Kerken spant zich in om hiervoor initiatieven van de grond te krijgen. Juist ook in coronatijd is de behoefte aan verbinding en contact nog weer belangrijker gebleken. Het mooiste is natuurlijk als er zich duurzame contacten ontwikkelen die van blijvende waarde zijn.

De oproep geldt zowel voor ouderen (alleenstaand of echtpaar), maar vooral ook voor gezinnen met kinderen. Meer informatie via Google op 'Streekblad Bonusopa en -oma' en zoek contact met Gerda Griffioen van Stichting Present T 06-2497 5092 E gerda.griffioen@presentzoetermeer.nl

• Fien Meiresonne



In de rubriek Bouwstenen wordt maandelijks een aspect belicht van 'De kerk in bedrijf'. Dat gaat de ene keer over spirituele zaken, de andere keer over praktische zaken die de kerk in stand kunnen houden.

UITGELEZEN

Overtuigen, en bemoedigen

Kent u de Hebreeënbrieff ook alleen vanwege die lange rij geloofsgetuigen in hoofdstuk 11? Niet vreemd, want dit bijbelboek is qua taal en inhoud moeilijk. Oud-predikant van de Oude Kerk Bart Gijsbertsen laat zien waarom. Hij schreef al een aantal boeken over de joodse wortels van het christendom. Nu buigt hij zich over de Hebreeënbrieff, door velen gelezen als bewijs dat het joodse geloof achterhaald is, ingehaald door het christelijke. Is dat terecht?

Gijsbertsen besluit om de Hebreeënbrieff nauwgezet te herlezen en daarbij alle vooringenomenheden uit uitleg en dogmatiek terzijde te leggen. Hij vertaalt de tekst opnieuw, voegt tekst in om het geheel logisch te maken en cursiveert alle citaten uit de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. De lezer vindt die vertaling, die veel begrijpelijker is, in het derde hoofdstuk. Toch is het vierde hoofdstuk met vers voor vers het commentaar van Gijsbertsen zeker nodig voor beter begrip van de brief.

De Hebreeënbrieffschrijver móet wel een joodse geleerde zijn, volleerd in de joodse geschriften, getuige de meer dan honderd citaten uit de Septuagint. Deze geleerde jood doet Gijsbertsen denken aan Nicodemus, de schrift-

geleerde die driemaal voorkomt in het Johannes-evangelie – vandaar de titel: *Een betoog van Nicodemus?*

Deze Nicodemus schrijft zijn brief in de eerste plaats aan joodse geleerden, die – net als hij – kind aan huis zijn in de Septuagint. Zij zijn – net als hij – gaan geloven dat Jezus de verwachte Messias is, maar er is ook weer sprake van twijfel. Met zijn uitvoerige betoog, waarin hij veel bekend kan veronderstellen, wil Nicodemus hen overtuigen en tegelijk bemoedigen.

Gijsbertsen laat zien dat de brief een unieke visie heeft op Jezus. Het joodse geloof wordt allesbehalve ontkracht en is juist mee van waarde voor christenen wereldwijd. Zijn boek is voor fijnproevers, maar zeker het lezen waard.

• Joke Westerhof

Bart Gijsbertsen,
'Een betoog van Nicodemus?
De Hebreeënbrieff herlezen',
Kampen: Van Warven, 2021, € 15

